

# **KKI:s 8 värderingar**

## **1. Komma nära Gud och glädja Hans hjärta**

Vi är skapade för Gud - till att känna och älska Honom. Det är goda nyheter att Gud, vår Fader, har skapat en väg till frälsning och uppenbarat sig själv för oss genom sin son, Jesus Kristus. Han uppenbarar sig också för oss genom sitt ord, som görs levande genom den Helige Anden. På så sätt önskar Han att vi ska lära känna Hans karaktär och Hans natur och bjuder därmed in oss till en nära relation med Honom. När vi kommer nära Honom upptäcker vi och lär vi känna Hans hjärta och lär oss därigenom leva och vandra med Honom. Vi gläder Honom genom dem vi är och genom att dagligen ge respons i tro och fokusera på att göra det som gläder Hans hjärta.

## **2. Lärjungaträning i vardagslivet**

Att vara en efterföljare till Jesus innebär att dagligen ta sitt kors på sig och följa Honom, att vara helhjärtat överlåten till att älska och följa Honom och att lära sig hur man tänker, talar och handlar utifrån det liv vi har i Jesus. Detta gläder Hans hjärta. Vi inser att lärjungaskap bäst sker i nära relationer, då vi delar våra liv och erfarenheter med varandra. Vi inbjuder alla åldrar att vandra tillsammans och därigenom dela livet vad gäller vänskap, familjeliv, engagemang i lokal kyrka eller missionsorganisation och i olika utåtriktade verksamheter.

## **3. Andlig kapacitet hos barn och unga**

Gud har en hög syn på barns och ungas andliga kapacitet och potential. Vi har förmånen att få se barnen genom Jesu ögon utifrån ett bibliskt perspektiv och att älska dem med Hans kärlek och inbjuda dem till att vandra med Honom och oss. Tillsammans med vuxna kan barnen få erfarenheter genom vilka de lär känna sin himmelske Fader. Det ger dem möjlighet att komma in i sin sanna potential, som Gud tänkt för dem, och att uppfylla det syfte Gud har förberett för dem.

## **4. Familjens viktiga roll**

Vi vill betona den strategiska roll som den fysiska familjen har i barns, ungas, föräldrars och far- och morföräldrars lärjungaskap. Familjen kan vara utrustande och förlösande in i Guds kärleksfulla syften för medlemmarnas liv både här och nu och för evigheten. Ett hushåll har också möjligheten att vara en katalysator för hur man kan leva sina liv inspirerade av Guds rike, hur man delar med sig av det livet till den kristna gemenskap man är del av, och längre än så; till nationer. Familjer som har lärt sig att älska, lita på och följa Gud, har genom historien stått i fronten och varit de som fört Guds rike framåt.

## **5. Att länka generationerna**

Det är viktigt att olika generationer möts och att relationer över generationsgränser uppmuntras både inom den fysiska familjen och i den andliga. Dessa relationer är så viktiga att de utgör skillnaden på om en nation ska bli välsignad eller inte. De avgör dessutom i vilken utsträckning Gud kommer att bli ärad och hur Han och Hans rike kommer att bli känt bland alla folk och nationer.

## **6. Att leva i nära gemenskap**

Vi uppmuntrar, utifrån ett Gudsrikesperspektiv, till att leva i nära relationer med varandra som gemenskaper av Jesu efterföljare, kallade av Gud, överlåtna till varandra och missionella. Överlåtelsen handlar om att lära sig älska och leva helhjärtat överlåtna till både Jesus och varandra, på samma sätt som Jesus älskar och vandrar med oss. Med missionella menar vi att de ger av sig själva och tjänar på det sätt som Jesus gjorde – både inom gemenskapen och längre än så - på sätt som gläder Gud och utbreder Hans rike.

## **7. Teamledarskap**

Vi önskar att många generationer får finnas med på alla nivåer av ledarskap. Vi tror att det skapar vishet, trygghet och kreativitet. Vi värdesätter ett teamledarskap som vårdar ledarnas relation till Gud och till varandra, genom vad ledarna modellerar och hur de tjänar. Vi tror att kärleksfulla relationer mellan ledare starkt uppmuntrar andra till kärlek och tjänst gentemot Gud, varandra och utåt. Vi vill ge plats åt och erkänna yngre nya ledare, samtidigt som vi fortsätter att hedra och behålla relationer med dem som är äldre, inklusive dem som tjänar i rådgivande äldsteskap. Vi tror på sunnda ledarskapsövergångar då ledarteam består av olika generationer som både kan samarbeta med varandra, och föra ledarskap vidare till nästa generation.

## **8. Nå ut**

Som KKI är vi överlåtna till att göra Jesus känd för alla människor och utvidga Hans rike överallt. Alla uppmanas till detta, och vår önskan är att få se Honom bli tillbedd och upphöjd där Han idag inte är det, och att Hans rike ska få forma varje del av våra liv. Vi vill också se förändring i alla sfärer av samhället och i alla kulturer. Att nå en förlorad och trasig värld börjar med Guds kärlek, Han som "så älskade världen att Han gav sin ende Son" att komma och bo bland oss! Vi önskar vara med och göra vår del i att fullborda uppdraget, den sista befallning som Jesus gav oss att utföra, och vi ser också fram emot att få välkomna Honom tillbaka.